



Guesthouse Tanen

**Ontspannen
Verwennen
Genieten**



Jl Boyong Kaliurang RT01/25
Hargobinangun
Pakem Sleman Yogyakarta

www.tanen.nl
reservering@tanen.nl
0031(0)6 53 89 74 16



Alle informatie voor u op een rij

Locatie



Aan een doorgaande weg naar Kaliurang met zicht op de Merapi-vulkaan wacht u in onze villa u een warm welkom.

Onze villa staat in het plaatsje Tanen. op 21 km ten noorden van Yogyakarta, op het prachtige eiland Java.

Het is ruim een half uur rijden vanaf de luchthaven en het station in Yogyakarta.

De villa ligt 850 meter boven zeeniveau, het klimaat is hierdoor aangenermer dan in de stad en er zijn veel minder muggen en andere insecten.

Contact



Adres Guesthouse Tanen (www.tanen.nl)

Jl Boyong, Kaliurang RT01/25

Hargobinangun/ Pakem / Sleman / Yogyakarta

Contactpersonen:

MF de Labije & YJM van Adrichem

Welnahorst 56, 7531 GL Enschede +31(0)653897416

per mail: reservering@tanen.nl

Vanaf de Noord-ringweg in Yogyakarta, gaat u richting Kaliurang. Na 21 kilometer bij het Disaster Oasis hotel naar links, 1e kruising naar rechts, na 600 meter ligt de villa aan uw linkerkant.

Lokaal is ons huis bekend als Rumah Kajuh.

Achter in deze brochure zit een plattegrond.

Staf



De staf verblijft in hun eigen huis op het terrein.

Ze zijn verantwoordelijk voor de zorg voor onze gasten, de villa, het zwembad en de tuin. Zij zullen er alles aan doen om het u naar uw zin te maken.

Regelmatig zult u extra hulpen zien die onmisbaar zijn en helpen bij diverse werkzaamheden.

Tegen betaling kan u genieten van lunch, diner, auto met chauffeur, diverse frisdrankjes en bier

Onze chauffeur heeft een groot scala aan excursiemogelijkheden gedurende uw verblijf.

Wanneer u tevreden bent over de staf wordt een tip na afloop van uw verblijf zeer op prijs gesteld.

Kinderen



Kinderen zijn bijzonder welkom.

Indonesiërs zijn gek op kinderen en letten altijd goed op.

Er zijn 2 campingbedjes en een kinderstoel aanwezig. De veranda kan met een hek worden afgesloten waardoor uw kind niet ongemerkt naar de tuin of het zwembad kan. Ook de trap van de vide naar beneden kan afgesloten worden.



Villa



Ons terrein biedt erg veel privacy en is volledig ommuurd.

Het zwembad is niet zichtbaar vanaf de weg. Op het terrein staan de hoofdvilla, een huis voor de staf en een huis waar wij zelf in wonen als we aanwezig zijn.

De villa heeft 6 slaapkamers, een entree, living, een ruime vide boven, en een grote veranda aan de achterzijde met zicht op het zwembad en de tuin.

Beneden bevinden zich 3 slaapkamers, de living en een badkamer. Boven bevinden zich 3 slaapkamers een vide en een badkamer.

De badkamers zijn voorzien van Europees sanitair en warm en koud water.

We verzekeren u dat u niet met een ander gezelschap dan uw eigen, de badkamer hoeft te delen.

De villa is oud Javaans ingericht en biedt voldoende ruimte voor 12 personen zowel binnen als buiten.

In huis zijn boeken, een radio/cd speler, wat spelletjes en een map met veel informatie over trips aanwezig. Er is gratis WiFi. Er is een koelkast, waterdispensers en er is altijd voldoende koffie en thee.

Kamers



Elke kamer heeft een eigen naam. De afmetingen zijn 5 x 4,5

meter. In totaal zijn er 6 tweepersoons slaapkamers, elk met een linnenkast, rieten tafeltje, 2 stoelen, leeslampjes, voldoende stopcontacten (220 volt), en bed- en badlinnen.

Kamer MaarYvon is voorzien van een bureau. Alle kamers hebben ventilatoren en mogelijkheid tot ophangen van een klamboe.

Op de begane grond zijn 3 slaapkamers waarvan 2 met een dubbel-bed (Bob & MaarYvon) deze grenzen aan de badkamer, en 1 slaapkamer (ChrisDaan) met twee eenpersoons bedden deze kamer heeft een extra wastafel.

Op de 1e verdieping (vide) zijn 3 slaapkamers, 2 met twee eenpersoonsbedden (Caroliene en Koen), deze grenzen aan de badkamer, en 1 slaapkamer met een dubbel-bed (Paul) en een extra wastafel. De vide heeft een 6 persoonszitje en waterapparaat.

De kamers worden dagelijks schoongemaakt.

Zwemmen



Het zwembad loopt af van ondiep naar diep (2.00 meter) en heeft een extra uitsparing waar het water maar 30 cm diep is.

In de berging bij het zwembad zijn stoelen en matrassen voor uw gebruik. .

In de extra badkamer bij het zwembad is een douche en kan u zich omkleden. Hier liggen extra grote handdoeken klaar voor gebruik bij het zwembad

Voor het zwemmen graag even douchen.

Events



De locatie van Guesthouse Tanen is uitermate geschikt voor het vieren van een trouwfeest in Javaanse stijl, het organiseren van meetings en kleine congressen.

We kunnen ook workshops verzorgen bijvoorbeeld een batik-, of kookworkshop

Voor meer informatie over mogelijkheden en prijzen kunt u contact met ons opnemen

Tuin



De villa is omringd door een grote tropische tuin met veel bomen waaronder ook verschillende soorten fruitbomen (manga, salak, papaya, mangistan, jake-fruit). De totale oppervlakte is 5000 m². Aan de achterzijde van het huis bevindt zich een gezellige grote veranda met voldoende zitgelegenheid en uitzicht op het zwembad, de tuin en de gazebo.

De tuin biedt veel mogelijkheden om o.a. te relaxen in de hangmatten, voor een spelletje badminton, basketbal of een potje tafeltennis. In de overdekte gazebo's is gelegenheid om zomaar te zitten en te genieten van de tuin en zwembad.

Ook bij het zwembad is een overdekte zitgelegenheid.

Eten



Uw verblijf is inclusief ontbijt (Europees of Indonesisch) koffie, thee en water.

U kan zelf aangeven of u gebruik wilt maken van lunch en/of diner tegen een vergoeding, zie hiervoor de pagina prijzen.

Uiteraard kan u dieetwensen overleggen met de staf.

U mag ook zelf koken. In Pakem en Yogyakarta zijn diverse grote supermarkten. In Tanen zijn maar een paar hele kleine winkeltjes.

Diversen



- In huis mag nergens gerookt worden, in de tuin en op de veranda is dat geen probleem
- Water uit de kraan is niet geschikt om te drinken.
- Er is voldoende veilig drinkwater in dispensers aanwezig
- In de woonkamer staat een koelkast deels gevuld met frisdrank en bier, u houdt uw eigen verbruik bij en rekent af met de staf.
- Ivm insecten moet u eten en gebruikte glazen niet laten staan maar opruimen.
- Stroom: 220 volt en normale stekkers en stopcontacten. Stroom is instabiel en duur. Er is een aggregaat dat gebruikt wordt bij langere stroomonderbrekingen.
- Water wordt verwarmd dmv geisers op butagas. Laat niet onnodig de kranen lopen.
- Er is gratis WiFi op het hele terrein
- Tegen een kleine vergoeding wordt uw was gedaan.
- Het is een houten huis, daardoor gehoriger dan een huis van steen.
- Helaas bevat elk houten huis in de tropen termieten. Deze zitten in het hout, ze zijn niet zichtbaar, gevaarlijk of schadelijk. Ze eten het hout op. De enige last die we daarvan hebben zijn korrels. Deze worden elke dag verwijderd.

Verwennen & Sportief



Een masseuse, schoonheidsspecialiste en kapper zijn te regelen via de staf. Evenals een fotosessie in origineel Javaanse kleding. Voor meer actie is het volgende aanwezig:

Golfsets, badminton gelegenheid, tafeltennistafel, een basketbalnet, 2 goede fietsen en uiteraard het zwembad.

Wandelen is goed mogelijk in de omgeving, op de site onder excursies staan 2 te downloaden routes

Andere activiteiten zoals fietstochten, rafting, afdalen in een grot of een jeepsafari richting merapi-vulkaan zijn ter plekke te regelen via de staf.

Prijzen



Hele huis

€ 160,00 per nacht. 6 Kamers maximaal 12 personen
Inclusief Pick-up vanaf Yogyakarta (luchthaven of trein)
Ontbijt: Europees of Indonesisch
Koffie thee en water, gebruik van de koelkast
Bed- en badlinnen
Wifi
Schoonmaak

Kamer per nacht

€ 40,00 per nacht. Per kamer maximaal 2 personen
Inclusief Pick-up vanaf Yogyakarta (luchthaven of trein)
Ontbijt: Europees of Indonesisch
Koffie thee en water, gebruik van de koelkast
Bed- en badlinnen
Wifi
Schoonmaak

Kosten voor uw eigen gids/driver

Gratis overnachting voor 1 persoon in de chauffeurskamer voor uw eigen chauffeur/gids. Dit geldt niet voor zijn eten en drinken.

Eten

Fris en bier

In de woonkamer staat een koelkast met drankjes. Hier mag u tegen betaling gebruik van maken. Dit graag ter plekke afrekenen.

Lunch: Rp 35.000 per persoon.

Diner: Rp 60.000 per persoon.

Dieetwensen kan u met de staf bespreken

Auto(airco)met chauffeur/gids

per dag	Rp 700.000	maximaal 10 uur
per ½ dag	Rp 370.000	maximaal 5 uur
per uur	Rp 90.000	

Auto met airco (tot maximaal 10 personen). Inclusief brandstof en parkeergelden en eten voor de driver/gids.

Bij meer personen regelen we extra vervoer

Congres Trouwfeest Workshops

Prijzen zijn hiervoor afhankelijk van aantal deelnemers en activiteiten. Neem voor meer informatie contact met ons op

Wasgoed

Tegen een kleine vergoeding kan u uw kleding laten wassen en strijken. In uw kamer staat hiervoor een wasmand

Activiteiten in de buurt van Guesthouse Tanen

Wandelen Fietsen

In de directe omgeving van Guesthouse Tanen kunt u heerlijk een wandeling maken door de sawa's of een bijzondere begraafplaats bekijken (hier liggen Christenen en Moslims naast elkaar). Het Merapi Museum (info over vulkanen) is op loopafstand. Op de website onder excursies staan 2 wandelroutes om te downloaden. In huis liggen wandelroutes in Yogyakarta

Korte trips



Bezoek aan dorpjes in de omgeving. Mn de dorpen met salak tuinen zijn leuk om te zien. Na afloop kunt u gaan lunchen of een drankje drinken in het dorpje Turi. Hier is een restaurant waar je zittend op de grond eet, in "rieten huisjes" omringd door water waar veel grote vissen in zwemmen (ook zijn er normale stoelen aanwezig).



Museum Ulen Sentalu met een prachtige museumwinkel

Op de weg naar Kaliurang (5 minuten rijden vanaf ons huis) komt u een in Hindoeïstische stijl gebouwd museum tegen. Dit museum is gebouwd ter ere van de familie van de sultan van Yogyakarta. Het is een bijzonder gebouw met veel in- en uitgangen naar de diverse kamertjes. Dit doolhof dient volgens het Hindoeïsme om boze geesten te misleiden. U wordt ontvangen met thee welke eeuwige jeugd belooft en daarna krijgt u een rondleiding. Bij het museum is een uitstekend restaurant (Beukenhof) met ook een Europese kaart.



Verderop is een uitzichtpost (*Taman Gardu Pandang*) met zicht op de Merapi (7 minuten rijden vanaf het huis). Hier kunt u genieten van het prachtige uitzicht. Bij helder weer heeft u zicht op Yogyakarta.



Kaliurang (10 minuten rijden vanaf het huis) is hét ontspanningscentrum van Yogyakarta met een park, apen en eettentjes. In het park kunt u een wandeling naar de *Japanse grotten* maken (Doe dit niet alleen!! U heeft hulp nodig om de weg te vinden).



U kunt ook de observatiepost van het vulkanologische instituut bezoeken. Dit is bij *Muntilan* (45 min rijden)

Voor de sportieve gast is er de mogelijkheid om de *Merapi* te beklimmen. Voor meer informatie kan u bij de staf terecht



Erg indrukwekkend is een *Jeep-safari* waarbij u een indruk krijgt van de verwoesting na de laatste vulkaanuitbarsting in 2010.



Ook is een bezoek aan de *Pasar (markt) in Pakem* altijd de moeite waard.

En een bezoek aan het *kindertehuis Hamba* in Pakem is een zeer bijzondere ervaring.

Activiteiten in Yogyakarta (ruim een half uur rijden)

Yogyakarta heeft veel bezienswaardigheden in de stad die de moeite waard zijn om te bezoeken. Hieronder wordt aan aantal van deze bezienswaardigheden in Yogyakarta beschreven.

Jalan Malioboro



Dit is de grootste en bekendste winkelstraat van Yogyakarta.

De naam wordt echter ook gebruikt om de wijk waarin de straat ligt aan te duiden. Deze straat ligt ten noorden van het Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Deze straat ligt midden in het toeristische centrum van Yogyakarta. In de directe omgeving zijn veel hotels en restaurants te vinden. De stoepen aan beide kanten van de straat staan vol met marktkramen welke vooral spullen verkopen voor de toeristen.

In de avond zijn er veel lesehan, openlucht restaurants te vinden.

Kraton



In Yogyakarta bevindt zich de Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, gebouwd in de periode 1756 tot 1790 door sultan Hamengku Buwono I. Het Javaanse woord kraton (Keraton of Karaton) is te herleiden tot het woord ke-ratu-an, d.w.z. de plaats waar de koning/koningin woont. De Kraton van Jogjakarta is tot op heden de residentie van de sultans van de Kasultanan-tak van het voormalige Mataram Koninkrijk. In 1989 kwam Hamengku Buwono X op de troon en ook hij woont in dit paleis. De macht van de sultan is nu puur symbolisch en beperkt zich dan ook tot zijn eigen paleis met zijn dienaren. Daarmee is de Kraton niet langer meer de zetel van macht, maar herbergt het de vorstelijke erfstukken, wapens, koetsen en geschenken van Koninklijke gasten.

Elke zondag tussen 11.00 en 12.30 uur zijn er kratondansen.

Batik & Antiek

Beringhardjo



De wijk achter de Kraton is het centrum voor de batik industrie. Hier zijn ook veel antiekzaakjes.

Bijna aan het einde van de Malioboro vanaf het station, is links een grote overdekte markt (Pasar Beringhardjo) met eten, stoffen, kleding enz. Hier komen nauwelijks toeristen.

Kota Gede



Een absolute must is Kota Gede, de zilverwijk van de stad.

Hier vindt u vele zilversmeden.

Enkele aanraders: Toms Silver, en Anzor Silver, hier kunt u in de werkplaats kijken.

Mn bij Anzor moet u goed letten op het prachtige gebouw waar deze smederij gevestigd is. Op het terrein van Anzor Silver is een luxe restaurant gevestigd. Het is hier heerlijk genieten van een uitgebreide lunch.

Water kasteel



U kan een bezoek brengen aan Taman Sari, dit is het waterkasteel in 1758 gebouwd door de sultan. Vroeger had het verlichte onderwatergangen, koele ondergrondse moskeeën en galerijen om te dansen, Nu is het volgebouwd maar zeer de moeite waard om te bezoeken, Er zijn betrouwbare gidsen bij de kassa aanwezig.

Vogeltjes markt



De *vogeltjesmarkt (pasar burung)* is een bezoek waard. Een vogel wordt door een Indonesiër op prijs gesteld en is erg duur. De vogeltjes markt is anders dan onze dierenmarkten. Niet iedereen zal dit makkelijk aan kunnen zien. Talloze in het wild gevangen dieren zitten in kleine kooien te wachten op een koper. Naast vogels zie je hier ook veel andere dieren als slangen en dieren die voor traditionele medicijnen worden gebruikt. Wie een groot dierenliefhebber is moet zich vooraf bewust af vragen of hij of zij hier naar toe wil.

Andere aanraders



- Affandi museum: moderne kunst
- Chinese pagode
- Wajangmuseum
- Diverse grote supermarkten zoals Galeria-Mall, Carrefour
- Alun-Alun, grote pleinen met Waringi bomen
- Kids Fun park Speelparadijs voor kinderen
- Museum Benteng in Fort Vredeburg, een rustig, interessant, museum uit de 18e eeuw.
- Sonobodoyo museum ten noorden van de Kraton dit is door de Nederlandse architect Kerstens gebouwd in traditionele Javaanse architectuur. Het herbergt antieke wapens, leren en houten poppen van het wajang theater, maskers, textiel, beelden, curiosa en oude gamelan instrumenten.
- Aan eten en drinken is nergens gebrek, overal zijn warungs en restaurantjes te vinden. Tip: bij een chinees is het altijd goed; en luxe eten kan je in Gadjah Wong en bij Ansor Silver (origineel Javaans ingericht en zeer luxe, hier kunt u ook terecht voor steak en friet)
- Het lokale gerecht is gudeg, dit is nanga-fruit gekookt in kokosmelk met een mengsel van eieren, tofu, kip en gekruide saus.

wandelingen



Het boek: "Gids Historische stadwandelingen in Indonesië" geschreven door Emiel Leushuis geeft oa een goede beschrijving van 3 wandelingen in Yogyakarta.

Activiteiten rondom Yogyakarta

Borobudur



Op een klein uur rijden vanaf ons huis bevindt zich de Borobudur. De Borobudur is een van de indrukwekkendste monumenten van het Boeddhisme en is gebouwd van meer dan 2 miljoen blokken steen. De trapvormige piramide is rond een berg gebouwd en bestaat uit zes vierkante en drie ronde terrassen, die naar boven toe steeds kleiner worden.

Prambanan 30 minuten rijden



De Prambanan ligt 17 km ten noordoosten van Yogyakarta en is het grootste tempelcomplex op Java.

De vlakte waar deze tempels staan is enkele vierkante kilometers groot. Op deze vlakte bevinden zich de meest uitgestrekte ruïnes van Hindoeïstische tempels van heel Indonesië. Niemand weet hoeveel meer er nog onder de aarde liggen.'s Avonds kunt u, in het droge seizoen, achter de Prambanan genieten van een lopend buffet met uitzicht op een feeëriek verlichte Prambanan. Na afloop van het diner zijn er Ramajana-dansen in het theater naast het restaurant. Kaartjes zijn ter plekke te koop, bij de Tourist Information, alle reisbureaus en in grote hotels. In het natte seizoen (Okt –Mei), kunt u voor een overdekte Ramanjana-dans in de stad terecht.

Imogiri 1 uur rijden



Imogiri betekent heilige dodenstad.

Geopend op zondag en maandag 10.00-13.00 uur, en vrijdag 13.30-1600 uur. U moet ½ uur van tevoren aanwezig zijn om de hele ceremonie mee te maken. Iedereen moet uit eerbied voor de doden Javaanse kleding dragen (een sarong die ter plaatse te huur is).

De heilige dodenstad is zeer indrukwekkend. Hier is de heilige begraafplaats van sultan Agung van Mataram en van de van hem afstammende vorsten van Surakarta en Yogyakarta.

Het is via 365 traptreden te bereiken (maar kan ook met de auto via een omweg). Boven aangekomen ziet u een grote oud Javaanse poort met vier grote vazen gevuld met heilig water. Na de oude poort volgen nog meer poorten en al klimmend bereikt u het overdekte graf van sultan Agung. U mag naar binnen om zijn graf te bewonderen, hier mogen geen foto's genomen worden.

Kasongan 1 uur rijden

Kasongan ligt ten zuiden van Yogyakarta en is een beroemd pottenbakkerij centrum.

Sendangsono 1,5 uur rijden



Hoog in het Menoreh gebergte, op nog geen half uur afstand van de Boeddhistische tempel Borobudur ligt een opmerkelijke Katholieke enclave. Enerzijds opmerkelijk omdat in het sterk overwegend Islamitische Java er weinig Katholieken zijn anderzijds omdat deze plek uitgegroeid is tot een bedevaartsoord voor velen.

In Indonesië voert de Islam de boventoon met 85% van de bevolking als aanhanger.

Sendangsono betekent bron/vijver onder de boom (sono), en dat is waarom de plek bekendheid verwierf. In 1929 werd vanuit Europa, een fraai beeld van Maria geplaatst bij de bron.

Golf



Er zijn 4 golfbanen in de omgeving.

Het dichtst in de buurt is Merapi Golf, een schitterende 18 holes baan tegen de helling van de Merapi vulkaan op een klein half uur rijden.

In Yogyakarta is er het Hyatt golf, dat is een 9 holes baan bij het Hyatt hotel en onder de rook van de luchthaven is er het Padang Golf. Een 18 holes baan met oefenfaciliteiten.

Iets verder weg hebben we Borobudur Golf (BIGCC-Magelang), 18 holes met les- en oefenfaciliteiten).

www.merapigolf.co.id

<http://yogyakarta.regency.hyatt.com/en/hotel/activities/hotel-activities/golf.html>

<http://www.indonesia-bali-golf.com/page.php?page=adisucipto-golf-course>

Solo
1,5 uur rijden



Solo wordt beschouwd als de meest Javaanse stad van Java. De werkelijke sfeer van Solo is te proeven in de kleine steegjes in het centrale deel van de stad. Twee heerlijke steegjes zijn de Jl Kusuma en Jl Hasyim Asyari. U kunt een bezoek brengen aan het Mangkunegaran paleis. Het is 200 jaar geleden gebouwd en dit indrukwekkende complex bevat een aantal gebeeldhouwde teakhouten paviljoens te midden van een tropische tuin, een museum, een souvenirwinkel en een van Java's mooiste gamelan orkesten. Er zijn Engels sprekende gidsen aanwezig. Solo heeft een leuke antiekmarkt en een grote pasar en natuurlijk genoeg eettentjes

Goa Cerme
Ruim 1 uur rijden



Dichtbij Imogiri is een grot (Goa Cerme) met een onderaardse rivier. Deze kan u met een gids ter plekke bezoeken. U loopt met gids door het water van de rivier naar een andere uitgang. U heeft hier schoenen voor nodig waarmee u het water in kan en een droge broek/t-shirt. Niet toegankelijk en ook gevaarlijk in het natte seizoen.

Parangtritis
1 uur rijden



Vanuit Imogiri kunt u door naar Parangtritis aan de zee. Dit bedevaartsoord bestaat uit twee rijen warongs waar men kan eten en overnachten, met daar tussenin paden die naar zee leiden.

Op een enkele Indonesische toerist na is alles meestal verlaten. Soms is het in de weekeinden erg druk. Twee keer per jaar komen duizenden mensen kijken naar de Labuhan ceremonie. Deze ceremonie is om de genade van de godin van de zee te vragen.

Er staat altijd een stevige wind. Het is af te raden in zee te zwemmen ivm de sterke onderstroming.

Bij het Hotel Queen of the South, op de bergtop, hoog boven het plaatsje Parangtritis, kunt u tegen betaling zwemmen in een groot zwembad en onder het genot van wat eten en drinken genieten van een prachtige zonsondergang. In de omgeving zijn wat meditatiegrotten: Gua Cerme en Gua Langse, vraag de lokale bevolking de weg hiernaar toe.

Depok
1 uur rijden

Houdt u van vis, vergeet dan Depok niet, waar u uw eigen vis uitzoekt in de Pasar Ikan Segar in de buurt van Parangtritis en even later kunt oppeuzelen in één van de nabije restaurantjes

Pacitan
Dagtocht



Dagtocht naar het oosten door zeer bijzonder landschap. Onderweg komt u langs Goa Tabuhan. Goa Tabuhan is een leuke grot waar ook gamelan muziek gespeeld wordt op de stalactieten en stalagmieten. U rijdt steeds door kalksteen gebied met kleine ronde heuvels, naar de baai. Hier kunt u eten aan het strand.



Klaten 45 minuten rijden



En ook *het suikermuseum (Gulamuseum) in Klaten* vlak bij de Prambanan is heel erg de moeite waard. U kan daar een rondleiding krijgen in het suikermuseum en daarna een bezoek brengen aan een nog werkende suikerfabriek. Afhankelijk van het seizoen. Meestal starten ze in mei en stoppen ze in oktober. Er wordt nog gewerkt met een machine uit 1893 van de firma Stork uit Nederland

Goa Jomblang 1 uur rijden



Niet toegankelijk in het natte seizoen. Deze grot ligt in een gebied ten oosten van Yogyakarta dit is een Karst gebied....er zijn dus veel grotten en onderaardse riviertjes. Bij Imogiri is een onderaards riviertje dat je kan bewandelen of doorwaden de afstand is ongeveer 1 kilometer. Er zijn gidsen aanwezig. Bij Wonosari ligt Goa Jomblang Dit is een sinkhole, dat is een groot gat in de grond, ongeveer 60 meter diep. Met touwen kan u hier naar beneden abseilen de grot in, waar na ongeveer 250 meter een riviertje en een gat in het plafond zichtbaar zijn. Een kilometer verwijderd van Goa Jomblang is er de mogelijkheid om met reuze autobanden het riviertje een klein eindje af te dobberen, waarbij enkele hoogteverschillen genomen worden en u door 2 grotten doobert. Bij beide evenementen zijn voldoende ervaren gidsen/helpers aanwezig.

Nog meer !!

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld, lokale kruiden, een fietstocht door Yogyakarta, een taal-, batik-, en kookcursus? wat u maar wilt! vraag het ons gerust. Er is zo enorm veel te ondernemen. Wij willen u graag hierbij helpen.

Locatie



Algemene voorwaarden: Na reservering ontvangt u een nota met daarin een vraag voor aanbetaling van 30 %. Aanbetaling moet binnen 1 maand voldaan zijn. Na de aanbetaling is de reservering definitief. Het restant bedrag moet uiterlijk 1 maand voor aankomst in Guesthouse Tanen voldaan zijn. Bij annulering heeft u geen recht op restitutie van de aanbetaling. Voor het restant bedrag handelen wij volgens de ANVR annuleringsvoorwaarden. Wij raden u dan ook aan een reisverzekering te nemen. Prijswijzingen voorbehouden. Aan de prijzen in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend